

Bij seksueel misbruik in pastorale relaties heeft iedereen die ene vraag: hoe kan dat gebeuren? Sigrid Zomer – echtgenote en moeder, actief vrijwilligster op verschillende terreinen in haar kerk – heeft het aan den lijve ervaren: seksueel misbruik door een pastor, een vriend. En ze heeft haar verhaal opgeschreven: om voor zichzelf en voor anderen duidelijkheid te krijgen in die ene vraag en de vele vragen die erop volgen: Hoe kan hij dat doen? Hoe kun je het laten gebeuren? Hoe komt het dat je het niet ziet? Waarom kun je het niet stoppen? En later, wanneer het allemaal achter de rug is: Hoe pak je leven weer op? Hoe vind je jezelf terug en herstel je de relatie met je omgeving en de wereld eromheen?

Sigrid Zomer heeft geluk gehad met de mensen om haar heen: haar man, haar gezin, een vriendin, een pastoraal werker, de deken, een hulpverlenster. Die hadden het er ook moeilijk mee, maar geloofden haar en bleven om haar heen staan. Zij hielpen haar ontsnappen uit een labyrint van verwarrende vragen. Zo vergaat het helaas niet iedereen. Daarom wil zij haar verhaal vertellen: om te laten horen dat het gebeurt, ook waar je het niet verwacht; om te laten horen hoe het kan gebeuren; om te laten horen hoe zij die onrustige periode uit haar leven heeft overleefd en verwerkt.

De auteur stelt zichzelf heel veel vragen, en probeert er een eerlijk antwoord op te geven. Dat doet ze open, zonder klagen of zeuren, zonder in een slachtofferrol te vervallen: 'Dit verhaal leerde mij begrijpen hoe het kon. Misschien helpt het ook jou, vooral als je, op wat voor manier dan ook, in je omgeving geconfronteerd wordt of bent geweest met seksueel misbruik in de kerk, en wilt proberen te begrijpen hoe zoiets mogelijk is. Want het gebeurde niet alleen met mij. Het gebeurt overal. Het gebeurt veel te veel.'

Sigrid Zomer **Tot ik weer vliegen kon ...**



Sigrid Zomer

Tot ik weer vliegen kon ...

**Een verhaal van
seksueel misbruik
door een pastor**

NUR 711
ISBN 90-435-0936-1



UITGEVERIJ  **KOK**

kok